

## **Laat het u tot blijdschap stemmen**

Ik heb een lastige week gehad. Er gingen dingen mis. Daardoor werden er mensen boos. Vrienden gaan door moeilijke tijden heen, tijden van verdriet en rouw. Er speelden nog meer dingen. Het was een zware week.

*Heb jij ook weleens zo'n week?*

Ik hoop van niet. Maar ik weet het antwoord al. Als je een gewoon mens bent, *die kan niet afgestompt is in zijn gevoelens (of in ontkenning leeft)* dan heb je weleens zo'n week, soms zo'n maand, soms zelfs zo'n jaar.

Het positieve van zo'n periode is, dat je bijna vanzelf meer teruggeworpen wordt op God. En de Heer stelt nooit teleur. Ik ga je vanochtend geen verhaal vertellen dat alle moeilijkheden en verdriet als sneeuw voor de zon zijn verdwenen. Dat is niet het geval en dat is ook niet realistisch. Zolang we hier op aarde zijn zullen we af en toe slapeloze nachten hebben. Dat is de consequentie van mens-zijn, van het leven in een onvolmaakte wereld met onvolmaakte mensen (waarvan ik er zelf één ben).

We gaan vanochtend lezen uit de brief van Jakobus. Jakobus is zeker niet de populairste schrijver uit de Bijbel. Ik geloof dat God ons, *juist door deze brief*, wil bemoedigen vandaag

### Jakobus 1

*<sup>2</sup>Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. <sup>3</sup>Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. <sup>4</sup>Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming.*

Voor de zekerheid: God is niet degene die beproevingen, hoe ze er ook uitzien, op je pad brengt. *God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis.*(1Joh1:5)

We leven in een 'gevallen' wereld met alle ellende die daarbij hoort. En daar hebben we mee te dealen. Op momenten van beproeving (*verdriet, ziekte, pijn, depressie, tekortschieten, teleurstelling, onrecht, moedeloosheid, rouw, enz.*) wordt je geloof getest. Op deze momenten wordt je vertrouwen op God getest.

Er zijn eigenlijk twee mogelijkheden op momenten van beproeving.

-Of je probeert op eigen kracht de situatie te hanteren. Dit gaat vaak gepaard met ontkenning of allerlei vormen van pijnstilling, soms letterlijk, door medicatie, maar ook door alcohol, drugs, social media, hard werken, eten, enz.

-Of je zoekt verbinding, met God, met jezelf, met anderen. *Ik heb van de week bemoediging ontvangen, van Marina, maar ook van anderen.*

Weet je. God is altijd dichtbij. Jezus is naar deze wereld gekomen, om letterlijk ook *mee te lijden met 'ons lijden'*. Het kruis is daarvan wel het krachtigste voorbeeld. Jezus die vrijwillig naast ons komt, zelfs *in onze dood*.

En aan het kruis, we weten het, overwint Jezus de dood.

Aan het kruis riep Jezus:

Matteus 27:46

*'Eli, Eli, lema sabachtani? ' Dat betekent: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?'*

En daarmee definieert Jezus was dood is. Het is het *gevoel* totaal verlaten te zijn. De *illusie* van eenzaamheid. Het *gevoel* van 'ik sta hier helemaal alleen voor'.

Jezus was op dat moment niet alleen. Hij was één met de Vader, dat had hij drie jaar lang laten zien, dat was juist één van de kernpunten van zijn onderwijs. Dat was zijn gebed, *het hogepriesterlijk gebed*, dat kun je lezen in

Johannes 17.

<sup>21</sup>*Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.*

Maar hij *voelde* zich net zo alleen en kwetsbaar als jij en ik ons ook kunnen voelen. Hij was totaal solidair met jou en mij. Hij kwam in onze dood...

Paulus zegt in de Romeinenbrief:

Romeinen 6

<sup>3</sup>*Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood?* <sup>4</sup>*We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.* <sup>5</sup>*Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.*

Wij delen ook in zijn opstanding. Wij delen in het leven dat Jezus bracht. Een nieuw leven. Een leven van verbinding.

Johannes 17.

<sup>21</sup>*Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn,*

De uitdaging van ons leven is om te leven in verbinding. In verbinding met God, maar ook in verbinding met onze naaste, met ons zelf, met de schepping.

*'Kun je niet een uurtje gaan wandelen'* zei Marina van de week tegen mij.

Zij weet op welke manier ik de Heer dichtbij ervaar. Zij weet dat in de natuur ik Zijn aanwezigheid voel. En als ik Zijn aanwezigheid ervaar, beleef, dan *'deel ik in zijn opstanding!'* Ondanks alle omstandigheden...

En de Heer sprak tot mij. Gewoon de dingen die ik op dat moment nodig had. *Maar ik ervaarde vooral dat Hij bij mij was.*

We kunnen alle omstandigheden die op ons pad komen, hoe groot en overweldigend ook, samen met God meemaken. Ze verdwijnen helaas niet, maar we kunnen er samen met Hem doorheen gaan.

## 1 Korintiërs 10

<sup>13</sup>*U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: Hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.*

Dat is een belofte. Daar kun je op vertrouwen.  
Terug naar onze centrale tekst van vanochtend.  
Die is ondertussen hopelijk wel wat duidelijker geworden.

## Jakobus 1

<sup>2</sup>*Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. <sup>3</sup>Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. <sup>4</sup>Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming.*

Jakobus beschrijft hier een proces. Het is een proces van verandering, van groei, van *transformatie*:

1. 'Allerlei beproevingen ondergaan' (vers 2) – *dat is wat het leven je aanbiedt*
2. 'Geloof op de proef gesteld' (vers 3) – *ga je alleen het gevecht aan of zoek je verbinding met God, anderen, jezelf*
3. 'als standvastigheid blijkt' (vers 4) – *als je samen met God en anderen door de omstandigheden heen gaat*
4. 'zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming' (vers 4) – *in verbinding met drie-enig God, komen we niets te kort, we delen in zijn LEVEN.*

Dat is de theorie...

Maar Jakobus weet ook dat we het vaak wel weten, maar moeite hebben met de praktijk. Hij gaat daarom verder met vers 5, en daar gaan we mee eindigen:

## Jakobus 1

<sup>5</sup>*Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.*

Wijsheid is 'toegepaste kennis'. Lukt het je niet om wat je weet ook toe te passen. *Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.*

AMEN